

*Elever vid Kista folkhögskola
berättar om*

Min första tid i Sverige



Baarlin berättar om första tiden i Sverige

Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005.
Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest hos polisen i tre dagar.
Sedan väntade jag sex månader där.

Jag kom tillbaka till Sverige 2005 i december. Jag åkte till
Migrationsverket i Märsta och tog fingeravtryck. Jag fick uppehållstillstånd
efter 8 månader.

En gång träffades jag, min lärare och eleverna från SFI
på T-centralen. Jag klarade mig hem själv. Jag trivs bra i Sverige.

När det kom snö gick jag till Tensta centrum och så ramlade
jag! Jag skrattade mycket! I mitt hemland är det varmt och i Sverige
är det mycket kallt! Sedan på våren, blir det mycket fint med blommor
i skogen. Jag trivs bra!

Baarlin



Leila berättar om första tiden i Sverige

Jag heter Leila. Jag kommer från Eritrea. Jag kom till Sverige den 8 augusti 1995.
Det var sommar och fint väder. Första dagen i Sverige var jag ledsen för att jag hade
lämnat hela min familj.

Efter två dagar när jag kom till Sverige skulle jag åka med min kusin till stan och jag
tog på mig klackskor. När jag öppnade dörren kom en gammal svensk kvinna och
skrek på mig så mycket! Hon pratade så snabbt, jag förstod ingenting! Bara ett ord,
det var ordet dum.

Jag berättade för min man och han förklarade för mig att hon blev störd av mina
skor. Hon bodde på första våningen och vi på andra våningen. Jag tänkte att alla
svenskar är som den här kvinnan.

De skrattar inte men efter en tid träffade jag andra svenskar och de var snälla.

Efter två år födde jag min första dotter .

Jag trivs i Sverige nu och är glad.

Leila

Chiman berättar om första dagen i Sverige

Jag heter Chiman och är från Kurdistan, Irak.

Tisdagen den 13 januari 2000 var första dagen, som jag åkte till Sverige.

Det var klockan 14 på eftermiddagen och det var en mörk vinterdag och väldigt kallt.

Jag kommer aldrig att glömma den dagen.

Jag kände mig ensam utan mina släktingar.

Det var svårt för mig på grund av att allt är annorlunda än i mitt hemland: språk, kultur, väder, samhälle och utseendet på människorna också.

När jag frågade min man om den här känslan som jag hade, svarade han att det var inga problem och det var helt normalt för honom.

Jag kände mig förvånad i två år, sen blev det lite bättre och jag tänkte att jag måste börja kämpa som jag gjorde i mitt hemland.

Jag längtade mycket till mitt hemland, till mina systrar och bröder.

Tyvärr kunde jag inte resa på grund av att det inte fanns någon flygplats i min hemstad Sulaimaniya då.

Jag trodde aldrig att jag skulle kunna bo i Sverige.

Nu har jag bott här i 14 år och jag trivs väldigt bra

och jag älskar Sverige som mitt nya hemland och det gör mina barn med!

Chiman



Maryan berättar om första tiden i Sverige

Jag ska berätta om min första tid i Sverige.

Jag heter Maryan. Jag kommer från Somalia.

Den första dagen jag kom till Sverige var 20020408.

Det var här min man och min mans familj bodde.

Jag kom till Sverige ensam. Jag kom med flygplan till Arlanda.

Min man och min mans bröder väntade på Arlanda.

Jag studerade tre månader i skolan.

Efter fem månader födde jag mitt första barn 20030215.

Maryan

Elham Karbouj berättar om sin första tid i Sverige

År 1998 gav mig min farbror en inbjudan att besöka hans familj här i Stockholm. Det var den andra maj jag kom till Sverige och Arlanda flyg plats. På eftermiddagen väntade min farbror och hans fru och barn på mig på Arlanda.

När vi gick ut den andra dagen hittade jag en guldring så jag blev jätte glad! Det betyder att jag får fin tur här i Sverige, tänkte jag. Sen sa min farbror att en man som jobbar på Fritids med hans barn, skulle komma och hälsa på mig, han heter Fredrik.

Han kom och fikade med oss och när han skulle gå sa min farbror till mig att Fredrik kommer att krama alla.

Jag svarade – ”oj vad roligt, det blir första gången som en man ska krama mig!” Efter kramen sa jag till alla att jag inte kände någonting. Men när han kramade mig blev jag jätteglad och jag hoppade på soffan och skrattade jättehögt samtidigt!

Det var jättekul de här dagarna.
Jag bodde med min kusin i tre månader. De är en fin familj.
Aldrig glömmer jag den första tiden i Sverige!

Elham Karbouj



Nadia berättar om första tiden i Sverige

År 1996 kom jag till Sverige. Det var varmt och vacker natur. Jag hade aldrig trott att jag skulle komma hit till Sverige. Det fick jag reda på av min blivande man. Att jag skulle åka med honom blev en överraskning till.

Jag hade inte precis tänkt att jag skulle gifta mig med honom. Men när jag såg honom då kände jag att han var min drömprins!

Jag blev jätteglad för att jag inte kom ensam till Sverige. Vi kom tillsammans det var jätteroligt och trevligt!

Nadia

Khadar berättar om första gången hon kom till Sverige

Jag kom år 2002 till Sverige. Det var på sommaren. Det var vackert väder och landet var grönt när jag kom första gången till Sverige. Det kändes bra men jag var lite orolig och jag förstod inte språket. Jag kan inte förstå hur jag överlevde.

Jag var rädd att åka tillbaka till mitt land. Jag träffade några människor som kom från Somalia. De förklarade för mig att man inte har problem i Sverige därför att Sverige är ett demokratiskt land. Det finns lagar som gör att man inte skickar tillbaka flyktingar.

När jag hörde det blev jag glad.

Efter tre dagar gick jag till Migrationsverket. Men jag var mycket orolig. Jag tänkte varje minut att nu händer någonting! Jag tog en nummerlapp. Jag väntade cirka 10 minuter. Sen fick jag hjälp.

Tjänstemannen frågade mig efter mitt namn. Han sa sitt i väntrummet. Därefter kom en ung kvinna som ropade på mig. Vi gick tillsammans till ett rum. De tog mina fingerartryck. Sen kom en man som tolkade åt mig. Han började intervjua mig. Han frågade en massa olika frågor. En av frågorna var:
”När är du född ?” Jag kan vilket år jag är född men jag vet inte vilken dag.

Khadar



Nasrin berättar om första tiden i Sverige

Den 17 april år 2008 vi kom till Sverige. Jag kom tillsammans med mina söner. Min man var redan i Sverige och han väntade på oss på flyg platsen. När vi träffades var han och vi glada och det var spännande.

På Arlanda fanns också media från TV4. De filmade oss men utan att vi visste det.

När vi skulle åka hem kom de och pratade med min man. Men jag förstod ingenting. De sade till min man att de hade filmat oss och att de skulle betala pengar till oss. Min man accepterade inte, han sade att den här filmen är privat för oss. Sen åkte vi tillsammans hem.

Den första tiden var mycket rolig.

Nasrin

M.M berättar om första tiden i Sverige

Jag kom till Sverige 1998. Min syster inbjöd mig att besöka henne .
Det var maj månad. När jag kom till flygplatsen kom mina släktingar och hälsade.

Det var jätteroligt att träffa min farbrors döttrar.
Efter en vecka åkte jag och min farbrors döttrar till stan. De visade mig stan,
Gamla stan och Storkyrkan. Det var en jättefin dag .

För mig var det inte så stor skillnad från Syrien, eftersom mina kusiner var här
och landet var fint .

Sen sökte jag asyl och jag väntade i två år tills jag fick uppehållstillstånd.
Under tiden började jag skolan och träffade mycket folk från olika länder.

Det var kul att lära sig ett andra språk. År 2000 fick jag uppehållstillstånd.

Sen började jag skolan och i maj 2004 träffade jag min man.
Han kom från Egypten. Vi blev kära. I oktober 2004 gifte vi oss.
År 2008 födde jag första barnet. 2010 kom det andra barnet.

Jag trivs här i Sverige. När jag reste till andra länder saknade jag Sverige mycket!

M.M



Sun-Hui Ko berättar om första tiden i Sverige

Jag kom till Sverige 1987.
Det var antingen feburari eller april?
Det var första gången som jag kom till Sverige.
Efter att jag hade lämnat Korea.

Vi bodde i Högdalen. Det ligger i södra Stockholm.
Varje dag, tänkte jag "Vad ska jag göra"?
Så bestämde jag mig att gå ut själv och jag reste till olika områden.
Det fanns många vackra platser.
tex. Slussen och Gamlastan och så vidare....

Vi bodde här i bara 1 år, sen flyttade vi till Grekland.
Och nu jag bor i här igen

Sun-Hui Ko

Muhamadeya berättar om första tiden i Sverige

Jag ska berätta om min första tid i Sverige.

Jag kom till Sverige den första december 2006. Det var jättekallt. Dagarna var korta. Solen gick ner tidigt.

Jag bor i Akalla. Det är jättelugnt och tyst där jag bor.

Jag var jätteledsen och bekymrad för att jag hade lämnat mitt land och mina föräldrar. När jag tittade ut från fönstret grät jag så mycket för att jag såg många barn som påminde mig om mina syskon barn.

Efter två månader låg min man på sjukhus och jag kunde inte svenska språket.

Jag visste inte vägen till sjukhuset för att jag hade inte åkt tunnelbana förut.

Sedan räknade jag ut hur många stationer det var till sjukhuset och ritade en väg hur jag skulle åka.

Först när jag kom till Sverige var det mycket snö och jag hade inte kläder som passade till det vädret. När jag gick ut var jag jättefrusen och skakade.

Men med tiden blev jag van.

Sedan började jag studera på SFI och senare på folkhögskola.

Jag tycker det är mycket roligt. Nu trivs jag mycket bra.

Muhamadeya



Venus berättar om första dagen i Sverige

Jag kom till Sverige, den 5 juli år 1999.

När jag var på flygplanet var kl.11 på natten.

Men jag såg att solen fortfarande sken.

När flygplanet landade såg jag min man och hans syster som kommit från Tyskland. Många av min mans kompisar som jobbar med honom med livsmedel var också där med massor av blommor .

Alla hälsade på mig och sa välkommen! Innan vi åkte till min mans lägenhet, gick vi runt i Kista.

Sen stannade vi på vägen och hans kompisar dansade där!

Sen åkte vi hem. En familj som min man känner kom och hälsade på.

Vi åt mat och sen fikade vi. Sen dansade vi igen och vi sjöng till kl. 4 på morgonen!

Det var en jätteskön och trevlig dag, den här första dagen i Sverige.

Venus

Wafaa berättar om första tiden i Sverige

Jag kommer från Irak, Bagdad. Jag kom till Sverige 1997 i december. När jag kom till Sverige var jag 19 år gammal. Jag kommer speciellt ihåg den andra dagen i Sverige. Jag diskade i köket och när jag öppnade vattenkranen hörde jag en hög och skrämmande röst som kom från under diskbänken. Jag trodde att en person satt under diskbänken!

Jag blev mycket förskräckt och sprang till mitt rum och låste dörren. Jag tänkte att någon under diskbänken kommer efter mig och att han vill såra mig!

Efter fem minuter kom min man. Han ropade på mig

- ”Wafaa vad är du?” Jag svarade honom:
- ”Jag är här i sovrummet, och en man är i köket under diskbänken! Vad händer?”
- ”Vad händer med dig min lilla gumma?” sa han.
- ”Jag hörde ett högt ljud för fem minuter sedan och jag blev mycket rädd!” sa jag”.

Han log lite och sa att en dam som bodde på första våningen, och som bodde ensam, när hon hörde något ljud, knackade hon hela dagen och han hade berättat det för Svenska Bostäder. De hade svarat att hon är gammal och vi vet att hon blir lätt störd.

Nästa dag när damen knackade tänkte jag snabbt och jag knackade tillbaka i golvet tre gånger. Efter den dagen knackade hon aldrig mer. Min man sa till mig att du är jätteduktig och du hjälpte mig att få henne att sluta störa!

Wafaa



Fadwa Aqel berättar om första tiden i Sverige

Den 17-7-2006 kom jag till Sverige. Jag var mycket orolig och blyg. Första tiden i Sverige var mycket svår för mig, de två första åren kände jag mig ensam, rädd, och ledsen.

Efter två veckor i Sverige fick jag infektion i njuren och jag låg på sjukhuset fem dagar. Det var den svåraste tiden i Sverige . Jag grät så mycket. Jag berättade inte det för min familj, därför jag ville inte att de skulle bli oroliga för mig.

Jag tycker inte om att komma ihåg den här tiden det är mycket svårt, Jag får så mycket ont i mitt hjärta... Jag saknar mycket min familj i Jordanien, och tills nu känner jag alltid att det är lite tomt i mitt hjärta.....

Min familj i Jordanien blev mycket trötta och ledsna när jag lämnade dem. Men nu känner jag att jag mår bättre och jag har anpassat mig i Sverige och med mitt liv här.

Fadwa Aqel



Boshra berättar om första tiden i Sverige

Första dagen i Sverige det var den 5 oktober 1991. Den dagen var speciell för mig och mina barn, för att jag lämnade min familj i Iran. Samma dag träffade jag min man. Vi hade inte träffats på ett och ett halvt år. Jag blev jätte glad! Sen stannade vi hos hans syster i tre dagar och efter det åkte vi till ett litet hus där han hade bott ensam.

Efter några månader flyttade vi till en större lägenhet, i ett fint område men det var lugnt och tyst. Det var jättejobbigt för mig och mina barn.

En dag kom det gäster till mig. De såg på mig att jag var ledsen och inte nöjd i Sverige. De sa till mig att du kan byta din lägenhet till Tensta och där kan du träffa människor och kompisar. Vi kände några familjer där också.

Efter ett år kände jag mig bättre och bestämde mig att stanna i Sverige och sen började jag skolan och mina barn också, och jag lärde mig svenska.

Mina systrar kom och träffade mig och vi åkte till Göteborg flera gånger och det gick jätte bra för mig och mina barn.

Boshra

Fatima Mohammed berättar om första tiden i Sverige.

När jag kom till Sverige, det var den 7 oktober 1994 som jag kom till Akalla by.

Det var jättefint där.

Det var vackert, rent och grönt på marken men ingen sol.

Det regnade lite.

Det var lugnt, man hörde bara fåglarna som sjöng.

Det var stor skillnad mellan Sudan och Sverige. I Sudan finns mycket folk och det är jättesoligt och dammigt. Man hör mycket ljud från bilar och människor överallt i hela stan och marken luktar asfalt.

Här kände jag mig ensam. Jag och min man flyttade sen till Skogås.

Min man jobbade i södra Malmö och jag gick i SFI-skolan i ett år.

Sen fick jag mitt första barn. Det var jättejobbigt i mitt liv då, men sen gick det bra efter två år.

Fatima Mohammed





Grupp 2 på Kista folkhögskola är en gymnasieförberedande grupp som under vårterminen 2012 läste boken *På andra sidan vägen*. Gruppen består av ett femtontal kvinnor och en man. De har alla sina rötter i olika länder. Eleverna inspirerades att själva skriva sina berättelser om sin första tid i Sverige

Du kan läsa mer om *På andra sidan vägen* och ladda ned läromaterial på www.lattlast.se/minforstatid.

Där finns också det här häftet att ladda ned.